



STICHTING MAMBOPOA

Helpt kinderen in Afrika naar school



Nieuwsbrief no 30, augustus 2024

Beste donateurs en andere belangstellenden

Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag weer op de hoogte van de stand van zaken van onze stichting op dit moment.

Veel aandacht vraag de situatie in Ethiopië, die voor de bevolking, en dus ook voor onze studenten problematisch is. Zowel op politiek als financieel nivo. We zijn blij met 'onze man (en vrouw!) ter plaatse', die daar uitstekend werk verrichten, sinds Daniel daar niet meer woont.

Er is financiële ruimte om enkele nieuwe studenten aan te nemen. Dat doen we, onder voorwaarden, nog steeds in Ethiopië, maar ons werk is uitgebreid naar Oeganda, omdat Daniel daar nu reizen organiseert. Ook daar hebben we in *Dancan Kiiza* een 'man ter plaatse' gevonden. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

Al met al gaat het goed met de stichting, we zijn tevreden. We herhalen het nog maar eens, dat kan alleen met de hulp van al onze donateurs, die we, namens onze studenten, hartelijk daarvoor danken.

Jan Wolters, voorzitter

Financiële situatie in Ethiopië

In Ethiopië heeft de Nationale Bank besloten om de eigen valuta, de Ethiopische Birr (ETB) niet meer te ondersteunen en de koers vrij te laten. De Birr kwam daardoor meteen in een diepe val. Toen Mambo Poa op 24 juli van dit jaar de betalingen aan de studenten overmaakte was de koers 62 ETB voor

1 Euro. Nu, een paar weken later, ligt de koers op 116 ETB voor 1 Euro en het zou best wel eens kunnen dat de koers rond de 160 ETB gaat uitkomen.

Een korte uitleg is op zijn plaats. Er bestaat al jaren een goed florerende zwarte markt in Ethiopië voor het wisselen van buitenlandse valuta. Vooral rijke mensen uit Ethiopië profiteerden hiervan. Kreeg je bij de Nationale Bank 50 ETB voor een dollar, op de zwarte markt kon je 100 tot 120 ETB krijgen.

Met als gevolg dat niemand meer zijn buitenlandse valuta bij de Nationale Bank omwisselde. Hotels, vliegtickets, paspoorten, e.d. moesten in cash dollars betaald worden. Men werd zodoende min of meer door officiële instanties aangezet tot het kopen van dollars op de zwarte markt.

De situatie werd onhoudbaar en vanuit dit perspectief is de stap van de Nationale Bank goed te begrijpen. De consequenties van de devaluatie zijn voor de gewone bevolking zeer ingrijpend. De prijzen van voedsel zijn meteen sterk gestegen. Een 5 liter blik spijsolie kostte twee weken geleden nog 1050 ETB, vandaag is het al 1680 ETB geworden en de prijs zal waarschijnlijk iedere dag omhoog gaan.

Het bestuur van de stichting zal uiteraard zijn uiterste best doen om onze studenten te helpen in deze moeilijke situatie. We zullen met ingang van september het bedrag verdubbelen dat elke student krijgt voor voeding en afhankelijk van de ontwikkelingen het later in het jaar misschien nogmaals verhogen. Schoolgeld en huurprijzen zullen waarschijnlijk ook gaan stijgen. We gaan het de komende maanden goed in het oog houden. We zullen op de 10^e van iedere maand de koers vaststellen voor de volgende betaling aan de studenten.

Overigens: aangezien Mambo Poa meer Birrs krijgt voor een Euro zullen deze ontwikkelingen geen invloed hebben op de financiële positie van de stichting.

Politieke situatie In Ethiopië

De situatie in het noorden van het land is nog steeds zorgwekkend. In Tigray, waar een burgeroorlog voor onafhankelijkheid heeft gewoed, zijn de omstandigheden nog steeds slecht. Voedingsmiddelen zijn schaars, internet en banken werken sporadisch en het is nog steeds niet aan te raden om over de weg te reizen.

In de deelstaat Amhara is de situatie nog zorgelijker. Na het neerslaan van de opstand in Tigray heeft de regering van Ethiopië besloten om de legers van alle deelstaten te ontmantelen en op te nemen in het nationale leger. De Amhara's waren hier tegen omdat ze zich niet meer zouden kunnen verdedigen tegen aanvallen van de Tigray. Momenteel controleren de Amhara's het platteland en het regeringsleger de grote steden als Gondar en Bahir Dar en de vliegvelden. Het zuiden van land is rustiger maar dit kan snel veranderen. Sommige bevolkingsgroepen Demonstreren ook daar voor het krijgen van meer rechten.

De belangen, cultuur en godsdienst van de verschillende bevolkingsgroepen lopen zo uiteen dat het moeilijk zal blijven om hen in een federatief Ethiopië verenigd te houden.

Nieuws over onze studenten

Doordat er studenten zijn afgestudeerd hebben we de financiële ruimte gekregen om nieuwe kinderen in het programma op te nemen. Aangezien Daniel niet meer in Ethiopië woont hebben we besloten om alleen nieuwe kinderen aan te nemen van families die we al kennen en waarvan we reeds kinderen geholpen hebben. Zij kennen onze spelregels en weten hoe belangrijk het is om hun kinderen naar school te sturen.

Er zijn vier nieuwe studenten in het programma opgenomen.

Amen Yzikiyas is op 1 april 2024 begonnen met zijn studie en we zullen hem tot juni 2032 blijven ondersteunen. Hij zit op de Sint Michaël School in Addis Abeba in grade 5.

Robel Tesfaye zit op de Robust Primary School in Addis Abeba. Ze is de zus van *Redeyet Tesfaye* die we al sinds oktober 2016 helpen.

Markan Mengistu volgt onderwijs aan de Hill Top Academy, grade 8. Ze is de dochter van een chauffeur die voor Daniel werkte. Zijn zoon *Wuhib*, die we ook steunen, begint binnenkort aan zijn 5^e en laatste studiejaar aan de Universiteit van Addis Abeba.

We hebben ook een ex-student, *Mahlet Shegaw*, weer opgenomen in het programma omdat haar moeder niet meer in staat was om de studiekosten van haar dochter aan de universiteit te betalen. Ze zal ondersteund worden tot de zomer van 2026.

Nieuw project in Oeganda

Tijdens een reis in het noorden van Oeganda werd door deelnemers aan de reis aan Daniel gevraagd om een student te helpen. *Jane Amuge* – een jonge vrouw, moeder van twee kinderen - is nu in staat om haar studie van een jaar aan het Bukedea Institute of Health Sciences af te maken. Na het behalen van haar diploma van vroedvrouw wil ze nog twee jaar een andere opleiding volgen op dezelfde school om andere vrouwen te leren hoe ze vroedvrouw moeten worden.

Toen hij in Kampala (Oeganda) verbleef heeft Daniel een jonge student ontmoet. Na bezoek aan zijn familie en zijn school in Entebbe, de Firm Found School, werd besloten om hem tot het project toe te laten.

We hebben *Dancan Kiiza* bereid gevonden om als 'onze man ter plaatse' voor onze twee nieuwe studenten in Oeganda te zorgen. Hij stelt zich aan jullie voor.

Hello, I am *Dancan Kiiza*, a 35years old tourism consultant based in Kampala, and the Founder of



Signature Africa, a premier tour company specialising in all East African countries, including South Sudan. Although this country is less known to tourists, we provide exclusive programs that highlight its unique cultural experiences, such as visits to the Toposa and Mundari tribes, who are renowned for their distinctive traditions and impressive cattle camps.

In November 2023, I had the pleasure of hosting Daniel Dieraert, a travel expert, who later returned with another group in January 2024. During his visit, I invited Daniel to Kampala to assist me with reorganizing our office. While here, he told me about this Mambo Poa projects and he received some possible students at our office, and I could see how engaged he was to help those people. I observed his deep commitment to supporting this initiative and saw the potential impact it could have.

Daniel identified a critical need for a reliable local representative to oversee payments to students involved in the project. I volunteered to fulfill this role, and we formalized our

collaboration. The foundation transferred funds to a dedicated account I established for this purpose, and I began managing the payments to ensure they were handled efficiently and transparently.

Sincerely yours, Dancan

www.mambopoa.nl

info@mambopoa.nl

Tugelaweg 136b, 1091VX Amsterdam

IBAN: NL23INKB0009632967

BIC: INGBN2A

KvK: 24349190

