

**Beste donateurs en andere belangstellenden**

In deze – door omstandigheden nogal verlate – nieuwsbrief is een ingezonden brief afgedrukt van onze donateur Ebe Koppenol. Hij is onlangs in Ethiopië bij het gezin Mengistu geweest, waarvan een paar kinderen door Mambo Poa worden ondersteund. Het is een interessant verhaal.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de situatie in Ethiopië, zowel op financieel als op politiek gebied. Samenvattend, nog steeds onrust in het noorden, betrekkelijke vrede in het midden en zuiden. De Birr, de nationale munt, is aanzienlijk gedevalueerd, wat slechte gevolgen heeft voor de levensstandaard van de mensen in Ethiopië, maar goede voor de financiën van de stichting.

Tot slot herhalen we een oproep om bij een grote aanschaf bij een webshop eens te denken aan *Doelshop*. Wij merken dat het zeker wat oplevert voor Mambo Poa. Hieronder staat een uitleg.

Uiteraard bedanken we alle donateurs voor hun onontbeerlijke steun.

Jan Wolters, voorzitter

Situatie in Ethiopië

De situatie in Ethiopië is nog steeds onrustig. In het noorden van het land zijn gewapende bendes actief die reizigers beroven. Toeristen kunnen er alleen komen door niet over land te reizen, maar per vliegtuig de historische bezienswaardigheden te bezoeken. In het zuiden van het land is het een stuk beter, men kan er weer redelijk veilig rondreizen.

De financiële omstandigheden van veel Ethiopiërs zijn de laatste tijd verslechterd. Iedere maand daalt de waarde van de Ethiopische Birr (ETB) ten opzichte van de meeste valuta. Vorige maand stond de koers op 125 ETB voor een euro, nu moet je er al 133 ETB voor betalen. In maart van het afgelopen jaar was de koers zelfs nog 52 ETB voor een euro - een heel groot verschil in een jaar tijd. Om de economische omstandigheden in Ethiopië misschien nog wat beter te illustreren: in een van de eerste jaren, 1998, dat Daniel Dieraert in Ethiopië reisde was 6 ETB een dollar waard.

De devaluering van de ETB heeft een ongunstig, maar voor Mambo Poa ook een gunstig effect. Voor de bevolking van het land is het ongunstig, ze kunnen minder kopen voor hun Birrs.

Dat geldt ook voor onze studenten, die meer moeten gaan betalen voor hun levensmiddelen, kleding en dergelijke. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten hun toelage voor eerste levensbehoeften met 500 ETB per maand te verhogen. Een tweede maar noodzakelijke verhoging binnen een jaar. Het gunstige effect voor Mambo Poa is dat we hiermee ruimte krijgen in ons budget om nieuwe kinderen aan te nemen. De afgelopen jaren is dat niet goed mogelijk geweest, maar nu kunnen we weer een aantal kinderen de kans bieden om goed onderwijs te volgen.

Nieuws over onze studenten

Ondanks de lastige omstandigheden wordt er hard gewerkt op school en universiteit door onze meisjes en jongens. *Wuhib Mengistu* is onlangs afgestudeerd. Zoals gebruikelijk voor alle studenten die hun opleiding hebben afgerond zullen we hem nog 3 maanden blijven ondersteunen. Op deze manier heeft hij tijd om passend werk te zoeken.

Als klein en verlegen jongetje werd Wuhib op 1 september 2008 in het programma van MamboPoa opgenomen. Hij was toen het 74^e kind dat door de stichting ondersteund werd. Hij begon in Grade 1 aan de Hill Top Academy. Vele jaren later en veel centimeters groter mocht Wuhib naar de universiteit. Hij heeft de studie Management aan de universiteit van Addis Abeba gevolgd. In een volgende nieuwsbrief kunnen we hopelijk een door Wuhib zelf geschreven stuk over zijn studie en de hulp van Mambo Poa plaatsen. Wij wensen deze jongeman het allerbeste.

Brief van een donateur

In de loop van de jaren, werd de familie van Wuhib een anker in het programma van Mambo Poa. Toen de stichting een pleegfamilie zocht voor een weeskind was het (bijna) vanzelfsprekend voor Daniel om de ouders van Wuhib te vragen om het weeskind, Yohannis, op te nemen in de familie. Zo gezegd, zo gedaan. Op die manier werd Yohannis een broer van Wuhib. We zien ze samen op de foto, met de andere familieleden van het gezin Mengistu.

Mede door de steun van de familie Koppenol is het mogelijk om Yohannis een goede opleiding te laten volgen. Ebe Koppenol is onlangs in Ethiopië bij het gezin Mengistu geweest.

Hieronder doet hij daar verslag van.

'Na acht lange jaren zijn mijn dochter en ik weer naar Ethiopië gegaan.

Zoals iedereen in de nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen is de situatie in Ethiopië niet al te best.

Op de kaart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn grote delen van het land oranje en rood gekleurd, wat betekent dat het reizen in die gebieden sterk wordt afgeraden.

Ik wist dat ik een goede en betrouwbare gids had waarmee ik mijn reisdoelen had doorgesproken dus wij durfden het aan.

De hoofdstad Addis Abeba is behoorlijk veranderd sinds de laatste keer. Het centrum is volop in beweging, veel nieuwbouw, veel sloop van de oude wijken. Veel politie ook. Als je iets meer buiten het centrum komt, zie je dat -net als in Parijs en Londen- de armere mensen naar de buitenwijken gedreven worden. Dat de meningen over wat er in Addis gebeurt verschillen hoef ik niet uit te leggen. Buiten de stad, wij zijn 400 km naar het zuiden gereden, zijn er veel soldaten. Die je regelmatig aanhouden. Onze gids wist dit correct af te handelen.

Het doel van onze reis was een student van Mambo Poa, Yohannis Tewodros te bezoeken. Hij is het broertje van onze dochter. In 2010 hebben we hem voor het eerst ontmoet. Hij was toen 5 jaar oud, onze dochter was 9. Het kostte Daniel indertijd weinig moeite om ons te overtuigen dat de enige manier om hem te helpen scholing was en dat Mambo Poa daarmee kon helpen. In 2017, de moeder van Yohannis en mijn dochter was toen al overleden, heeft Daniel hem even in huis genomen en later een pleeggezin voor hem gezocht. Dit is iets waar mijn vrouw en ik hem nog steeds dankbaar voor zijn.

Welnu, onze eerste ontmoeting met dit pleeggezin. Je gunt iedereen zo'n gezin. Een lieve moeder, een strenge maar lieve vader en broertjes en zusjes. Alle kinderen gaan "gewoon" naar school. Yohannis (nu net 19 jaar) is een vrolijke en serieuze jongen. Ondanks alle tegenslag staat hij zeer positief in het leven.

Hij is zeer begaan met het lot van iedereen. Hij heeft ook een duidelijke mening over zaken die spelen in Ethiopië en de wereld. Hij zit nu in het laatste jaar van de High School waar hij erg zijn best doet en hoopt dat hij goed genoeg is om hierna naar de universiteit te gaan. Aan het eind van dit schooljaar wordt dit duidelijk. Welke opleiding het ook wordt, wij zullen natuurlijk proberen hem hierbij te steunen. Zonder Mambo Poa en onze steun is het ook voor dit pleeggezin moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.'

Ebe Koppenol



*familie Mengistu:
Vader Wuhib, Yohannis, Wuhibe, Rakeb, Moeder Selam en Markan*

Ebe Koppenol

Doelshop.nl

Er is een manier om Mambo Poa met een extra donatie te steunen. Zonder dat het je iets kost! Het werkt met Doelshop.nl. Via <https://mambopoa.doelshop.nl> kan je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Media Markt, etc.). Bij elke aankoop via deze link gaat er een bedrag naar Mambo Poa. Het product koop je bij de webshop zelf, maar doordat je dat doet via de pagina van onze site op Doelshop.nl krijgt Mambo Poa een percentage van het aankoopbedrag. Ook als je van zorgverzekeraar of energie-leverancier wisselt kan dat via deze link. Je betaalt exact dezelfde prijs als anders en steunt ons tegelijkertijd met een extra donatie. Alvast dank!