



# STICHTING MAMBOPOA

Helpt kinderen in Afrika naar school



Nieuwsbrief no 9, maart 2013

## Beste donateurs,

In deze nieuwsbrief is veel ruimte gegeven aan een brief van Daniel Dieraert, onze man in Afrika en mede oprichter van onze stichting. Vele van onze donateurs kennen hem persoonlijk, bijvoorbeeld omdat zij een reis met hem gemaakt hebben in een van de Afrikaanse landen. Hij gaat uitgebreid in op zijn ervaringen met het werk voor Mambo Poa.

Op onze website is een belangrijk deel gewijd aan informatie voor de donateurs over de kinderen die wij ondersteunen. Wij proberen deze berichten over de studievoortgang en de besteding van de donaties voor elk kind zo actueel mogelijk te houden en nodigen jullie uit daar eens te kijken, zeker als het een kind betreft dat je persoonlijk kent. Het staat op een afgeschermd deel van de website waarvan het adres eerder per mail aan jullie is toegezonden. Op verzoek sturen we dat uiteraard opnieuw.

Af en toe ontvangen wij een gift die bestaat uit de opbrengst van een actie bij een bedrijf. Zo heeft het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp geld aan ons overgemaakt na een kerstmarkt. Mocht je iets dergelijks kunnen of willen organiseren dan stellen we dat uiteraard erg op prijs!

Tot slot heel hartelijk bedankt voor al jullie interesse voor en bijdragen aan een springlevend Mambo Poa! Tot de volgende nieuwsbrief.

Jan Wolters, voorzitter

## Brief van Daniel

Beste donateurs en vrienden,

Het is nu alweer bijna tien jaar geleden dat stichting Mambo Poa is opgericht. Ik heb met veel donateurs van de stichting gereisd en wil jullie weer eens op de hoogte brengen hoe het met Mambo Poa en met mij persoonlijk gaat. Ik woon sinds enkele jaren in Addis Abeba. Een belangrijke reden voor deze stap was om dichterbij de kinderen die meedoen aan de verschillende projecten van de stichting te kunnen zijn. Het bevalt me heel goed in Addis Abeba. Ik heb er een mooi en ruim huis waar ik woon met mijn vrouw Aminata en drie kinderen. De twee oudste kinderen zijn uit het eerste huwelijk van Aminata. Melvin - onze baby - is nu negen maanden oud. Het is een geweldig ventje, hij lacht altijd, we zijn erg gelukkig met hem. Onderaan mijn bericht vind je een foto.

Mijn huis in Addis Abeba is ook een plek waar de studenten van Mambo Poa kunnen komen. Om met hen te praten over hun opleiding, de betaling van hun studie, hun toekomstplannen, hun leven. Hoewel het soms moeilijk is hun problemen op te lossen, geeft het me een grote voldoening om hen een mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen, om met hen samen te werken aan hun toekomst. Wel merk ik de laatste tijd dat meer studenten zich afhankelijk opstellen. Ze studeren liever verder op kosten van Mambo Poa dan dat ze werk gaan zoeken. Ik probeer hen te stimuleren om zelf initiatief te nemen en de arbeidsmarkt op te gaan.

Ik wil graag een paar voorbeelden geven van succesvolle studenten van Mambo Poa.



Aliyou Lahimou werkt en woont in Mizan Teferi, een plaats in het zuiden van Ethiopië. Na z'n studie Management in Addis Abeba heeft hij vier jaar geleden werk gevonden als rayonmanager van de grootste verzekeringsmaatschappij van Ethiopië. Hij mist het bruisende leven van Addis Abeba, maar hij heeft nu een vaste baan en een goed inkomen. Het is elke keer weer een genoegen om hem te ontmoeten, hij is elke keer nog dankbaar dat Mambo Poa z'n opleiding heeft mogelijk gemaakt.

Dunga Hussein hoort bij de machtige stam van de Hamar, een nomadenstam die door de regering wordt gedwongen zich te vestigen in een weinig vruchtbaar gebied. Hij wilde graag Medicijnen studeren en de stichting heeft hem daartoe in staat gesteld. Hij is nu chef van het ziekenhuis in Turmi. Het ziekenhuis bestrijkt een groot gebied en omvat meerdere 'healthcenters'. Voor Dunga is het belangrijk dat medische zorg in het gehele gebied geboden wordt



en daarom is hij veel onderweg op z'n motor. Ik zie hem daarom niet vaak, maar als hij er is ga ik met de groep waarmee ik reis naar zijn ziekenhuis en dan krijgen we een rondleiding van hem of een van zijn medewerkers. Het ziekenhuis is gebouwd met hulp uit Zweden. Het ziet er prachtig uit, maar er is weinig apparatuur aanwezig. Het geld was op voordat het project afgerond kon worden. Een voorbeeld van slechte ontwikkelingshulp, er wordt geen vervolg aan de hulp gegeven.



George Ashebir, van de Banna stam, die ook in het zuiden van Ethiopië leeft, heeft een opleiding Toerisme in Addis Abeba gevolgd. Na zijn studie heeft hij een tijd hard gewerkt als gids. Met het verdiende geld heeft hij een 2ehands landrover kunnen kopen. Hierdoor is zijn inkomen gestegen en kan hij beter voor zijn moeder, zussen en broers zorgen. Ik werk zo nu en dan met hem samen tijdens een reis.

Ik ben trots op Aliyou, Dunga en George. Trots omdat ze de door Mambo Poa geboden kans zo goed hebben benut, omdat ze hard werken, initiatief nemen en zorgen voor hun familie. Helaas gaat het ook wel eens verkeerd. Habte heeft, via Mambo Poa, van een Nederlandse stichting geld gekregen om een bajaj te kopen. Een bajaj is een soort tuktuk, maar dan op z'n Ethiopisch. Habte kon de weelde niet aan en heeft z'n bajaj opgezopen. Binnen drie maanden was hij alles kwijt en hij leeft nu weer als voorheen op straat. Een triest geval.

Ik zou nog veel meer over Mambo Poa kunnen vertellen, maar misschien wordt mijn verhaal dan te lang.



Kijk eens op onze website, ik vind dat hij er prachtig uitziet. Soms is het niet mogelijk om alle gegevens perfect actueel te houden, maar we proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien.

Als laatste wil ik mijn zeer grote waardering voor alle donateurs uitspreken. Mensen die vaak al jaren donateur zijn. Kleine of grote bedragen geven, het is allemaal welkom. Het betekent veel voor de kinderen van Mambo Poa en voor mij persoonlijk. Een hartelijke groet aan iedereen en wie weet tot ziens! Daniel

## Financiën

Mambo Poa is in 2003 begonnen met 111 donateurs en 26 kinderen. Het budget was toen € 8509. Voor 2012 hadden we een begroting opgesteld van € 40.000,-, maar we hebben € 57.524,70 aan donaties ontvangen. Een prachtig resultaat! Er zijn het afgelopen jaar 10 kinderen afgestudeerd en 15 nieuwe kinderen in het project opgenomen. Met het extra geld dat we binnen hebben gekregen worden de 5 studenten die er meer bij gekomen zijn gesteund. Daarnaast hebben we het extra geld gebruikt om de situatie van onze andere studenten te verbeteren. De kosten van levensonderhoud zijn in Ethiopië flink gestegen. Daarom hebben we het budget van iedere student verhoogd.

De opleiding van 60 kinderen wordt momenteel mogelijk gemaakt door 142 donateurs. De overheadkosten lagen in 2012 op 2,28%. We blijven proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden.

## Donatie van het Spaarneziekenhuis

Marian Fransen, onze penningmeester, werkt in het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. Alle medewerkers van het ziekenhuis kunnen aan het eind van het jaar een interne kerstmarkt bezoeken. Ze kunnen er gezellig wat eten en drinken met elkaar en bij diverse kraampjes mogen ze hun 'muntjes' besteden. Elk



jaar worden er ook 3 goede doelen uitgekozen, waar mensen hun 'muntjes' aan kunnen geven. Vorig jaar was Mambo Poa een van die doelen. Na afloop van de kerstmarkt kon Marian (rechts op de foto) namens de stichting een cheque ter waarde van € 705,- in ontvangst nemen. Bij de overhandiging van de cheque werd door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis nog de aanbeveling meegegeven om zeker door te gaan met de activiteiten van Mambo Poa.

Onze hartelijke dank aan alle medewerkers van het Spaarneziekenhuis!

[www.mambopoa.nl](http://www.mambopoa.nl)

[info@mambopoa.nl](mailto:info@mambopoa.nl)

Clusiusweg 66, 2203 CD Noordwijk

Kvk 24349190 Bankrekening 9632967 IBAN: NL23INGB0009632967 BIC: INGBNL2A

