

**Beste donateurs en andere belangstellenden**

Aan het begin van 2024 sturen we jullie onze nieuwsbrief weer. We zijn blij om te kunnen melden dat het nog steeds goed gaat met de stichting. Alle studenten die in het programma van Mambo Poa zijn opgenomen kunnen we op een goede manier blijven ondersteunen. Wij gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in.

Twee van onze studenten zijn onlangs afgestudeerd. Zij hebben allebei een brief geschreven om aan alle donateurs te vertellen wat de hulp van Mambo Poa voor hen heeft betekend. Wij drukken de brieven hieronder af.

Het bestuur wenst ieder een gezegend en voorspoedig 2024!

Daniel Dieraert

Leon Hannink

Hans Jacobs

Jan Wolters

Financiën

De financiële situatie van de stichting is ook in 2023 goed te noemen. Weliswaar lopen onze inkomsten terug doordat er donateurs stoppen met hun bijdrage, maar we kunnen deze terugloop nog steeds opvangen. In het afgelopen jaar zijn er studenten afgestudeerd of hebben om andere redenen het programma verlaten.

Door geen nieuwe studenten aan te nemen blijven we genoeg financiële ruimte houden om de studenten die nog bezig zijn met hun opleiding op een passende wijze te ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld in december aan elke student een extra toelage van 3000 Birr (= € 51,75) kunnen uitkeren. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen alle studenten een verhoging van 1000 Birr (= € 17,25) van hun maandgeld. Deze verhoging is hard nodig om de hoge inflatie en sterk stijgende kosten van levensonderhoud te compenseren.

Na afsluiting van het boekjaar 2023 zullen we jullie in ons Jaarverslag nader informeren over de financiën van de stichting.

Het verhaal van Fikadu Derebe

Fikadu Derebe is een van de succesvolste studenten van Mambo Poa. We hebben hem 5 jaar ondersteund met zijn 6-jarige studie Management aan de Universiteit van Addis Abeba, omdat hij zijn opleiding na een jaar niet meer zelf kon betalen. Hij is in oktober afgestudeerd. Hier zijn brief die hij aan Daniel stuurde:

Hello Mr. Daniel,

How are you doing and how is your family ? For my part, I'm doing fine. I graduated two days ago.

I am so happy this day has arrived. Thanks to your struggle I succeeded. I would like to thank you and the donors of the foundation from the bottom of my heart for the contribution to the success of my future life. Especially I want to thank dear Mr. Henk, board member of Mambo Poa, for his great efforts he has done for me. It is a blessing to see the success of a person who has gone through many difficult situations. Mambo Poa has been the biggest contributor to my success over the years since I started my studies. So I want to congratulate you, because it is the result of your efforts and struggle to make my dream come true. All I have to do now is to take the exit exam. The exam is about all I have learned from the starting first year to the last year, so it will be difficult and bulky to remember.



I want you to know how thankful I am for you. May God continue to bless your life with His boundless gifts and may He always show you that He is faithful to His promises. Wishing you all the best and looking forward to hear from you soon again.

Yours truly, Fikadu

Fikadu is inmiddels geslaagd voor zijn 'exit exam'.

Het verhaal van Wakjira Ararsa

Wakjira Ararsa heeft al op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Desondanks vertoonde hij een groot doorzettingsvermogen en kwam op het goede moment in contact met Mambo Poa.

Jarenlang heeft hij gestudeerd, om tenslotte als arts te kunnen afstuderen. Wij hebben grote bewondering voor hem en feliciteren hem van harte.

I am Wakjira Ararsa and was born in 1991. My mothers name is Felekech Zewde and my fathers is Ararsa Gebeta. I was living in Addis Abeba around Keranio up to the age of four. My mother died in 2004. Then I moved to Abinet where my grandmother and father lived. And four years after my mother, my father also died in 2008. I was in grade 8 then. A friend of my father was supporting me as much as possible until grade 8. When I was going to promote to grade 9 he found your organisation. I met Daniel and he told me about the work of Mambo Poa. After approval of the board me and my sister Naoli were admitted to the program of the foundation. I was then at the Catholic Lideta Boys



Wakjiri, links op de foto, tijdens een patientonderzoek op de universiteit

School, grade 9. I stayed there until I finished grade 12.

Because of my good study results I went to the university. I wanted to study Medicine and the Ministry of Education allowed me to study in Asala. Far away from my family the first year was difficult for me. But I continued knowing that I could support my family after finishing. I graduated

last summer. I am always thankful for what you have done for me the last decade.

In the current situation in Ethiopia there is some kind of instability, inflation and conflict. For this and many other factors living in Ethiopia is becoming hard, but I believe it shall pass and I have to be strong. Thank you for helping me!

Wakjira Ararsa